

De missie van De Stichting De Twee Marken in Maarn  
*een reden van bestaan:*

## het waarborgen van de ontmoeting

*Ontmoeten is veel meer dan 'elkaar tegenkomen': ontmoeten is een werkwoord. Het ontmoeten is een doel op zich, en is de rode draad in het sociale weefsel van onze gemeenschap. Zonder drempels, zonder groepsgedrag, zonder leeftijdsgrens; het ontmoeten van alles en iedereen zonder enige terughoudendheid. Wat je doet of waarom: het maakt niet uit. De dorpshuisfunctie biedt daaraan een onderdak, en is als een woonkeuken annex huiskamer voor inwoners van Maarn en Maarsbergen.*

In het dorpshuis is er de bar voor de koffie of een drankje, de tafels waarbij je aanschuift of in je eentje wat leest of werkt, maar er is ook wat te doen: je komt er om te sporten, te zingen, je gaat naar een lezing, een uitvoering of je gaat naar kasten van de bieb. Kinderen gaan er naar gymles of doen er hun huiswerk tussen de kasten in. Kleintjes gaan naar het Mama-café of worden in een hoekje voorgelezen. Het loopt allemaal door elkaar heen: we zien elkaar, we horen elkaar: *we mogen er zijn.*

De stichting streeft naar een exploitabele ontmoetingsplek; een plek dus met een mix van oud en jong, sport en cultuur, onderwijs en gezelligheid, actie en bezinning, voorzien en onvoorzien, van zakelijk en informeel, van kostenmakers en kostendragers.

Het Stichtingsbestuur zal deze missie zo vaak en zo veel mogelijk uitdragen; het is waar de Stichting altijd op aangesproken kan en *moet* worden. Het is de essentie van al onze bijdragen in het doen en laten. Het is waar de Stichting al haar inbreng en beslissingen aan toetst. De Stichting gaat *niet* voor anderen bepalen wat zij moeten vinden, of eisen stellen aan de uitkomst van vergaderingen, overleg of proces. Voor ons als Stichting geldt alleen maar dat wij ons committeren aan *elk collectief doel* dat ook *onze* missie omarmt. We respecteren die wederzijdse afhankelijkheid en verwachten dat omgekeerd ook.

Men zal ons dan ook altijd herkennen omdat we nooit met een vooringenomen standpunt aan besprekingen deelnemen. Voor ons geldt dat we allereerst op waarden sturen, zoals onze missie, die van anderen en het collectief doel dat we daaruit gezamenlijk halen. Samen werken we dan naar het concrete resultaat toe. We zijn zacht op de relatie, maar hard op de waarden. Ons motto: *hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe meer ruimte je hebt.*